

- 2009-03-04 Skurup på världens handbollskarta**
- 2009-03-04 Världsmästare blev tränare i Skurup**
- 2009-03-04 "Flua" överallt i Skurups Handboll**
- 2008-11-11 Profil nr 3 - Bland Sveriges 24 bästa lag**
- 2008-11-11 Profil nr 2 - Mannen med vilja av stål**
- 2008-11-11 Profil nr 1 - "Stisse" stakade ut vägen mot eliten**
- 2008-10-20 Apberg - eller hängiven hemmapublik**
- 2008-10-20 Handbollen valde sin egen väg**
- 2008-10-15 Handbollsvaggan**
- 2008-10-15 Janne – utan honom inget Skurups Handboll**
- 2007-04-24 Historiens bästa säsong**
- 2006-08-14 Handbollskrönika Augusti 2006**

Skurup på världens handbollskarta

Torsdagen den 11 januari 1996 var dagen då Skurups Handboll placerades på handbollens världskarta. World Cup-matchen mellan Ryssland och Egypten var inte bara SHB:s största arrangemang någonsin, det var också den största sporthändelsen i lilla Skurups idrottshistoria. Sedan dess har det blivit fler landskamper med bland annat Danmark, Frankrike och Ryssland. Plus en damlandskamp mellan Sverige och Holland.

När Skånes Handbollförbund ringde på hösten -95 och frågade om SHB ville arrangera en match i World Cup mellan två av världens bästa landslag trodde styrelsen det var ett skämt. Men icke – handbollförbundet hade utsett Skurups som spelplats under förutsättning att klubben antog utmaningen.

Betänketiden blev kort men vi kastade oss huvudstupa in i arrangemanget. Resultatet blev dundersuccé med en stor handbollsfest inför utsålda läktare. Matchen direktsändes till Egypten. Omklädningsrum gjordes om till vip-rum och ett enkelt förråd blev presscentra. Engelska, arabiska, ryska, tyska och skånska blandades i en saglig röra.

Det var många minnesvärda stunder under den intensiva kvällen när världshandbollen intog Skurup. För mig som pressvärd var presskonferensen med förbundskaptenerna efter matchen det roligaste. Jag frågade den ryske förbundskaptenen legendariske Maximov vad han sa till sina spelare i paus efter lagets dåliga första halvlek. Maximov la arg ut texten på ryska och ingen förstod något. När tolken skulle översätta sa han:

- Jag tar inte sådana ord i min mun i damers sällskap, skämtade han med adress till de egyptiska kvinnliga sportjournalisterna som fanns på plats.

Efter matchen på banketten fick Skurups Handboll stort beröm för arrangemanget. Europeiska Handbollförbundets ordförande Staffan Holmqvist lovade fler stormatcher till Skurup – och så blev det också.

Anders Nygren

Världsmästare blev tränare i Skurup

Söndagen den 13 mars 1994 blev Sten Sjögren historisk i svensk handboll. Då smällde han in sitt 1527:e mål i elitserien och blev Sveriges genom tiderna störste målskytt. Han passerade en annan legendar, Basti Rasmussen i Ystads IF. Självklart blev Sjögren rubrikernas man på sportsidorna och frågorna var många hur han tänkt sig framtiden, 37 år gammal. Lite kryptiskt svarade Sten att efter säsongen var det slutspelat. En sanning med viss modifikation. Fyra dagar senare briserade nämligen bomben och sportsidorna fylldes åter med Sten Sjögrens namn. Nu för att han offentliggjorde sin handbollsframtid och val av ny klubb - som tränare i Skurups Handboll.

Sten Sjögren hade en nästan osannolikt framgångsrik karriär bakom sig. 19 A-lagssäsonger i Lugi, 1530 elitseriemål, 200 landskamper och världsmästare 1990.

SHB hade kontakt med honom redan inför säsongen 1993-94 men Sjögren tackade nej för ytterligare en säsong i Lugi. Kontakten med Sten fortsatte och redan under vintern 1994 var det mer eller mindre klart om ett samarbete.

Som tränare var Sten Sjögren ett helt oskrivet kort när han kom till Skurup. Men hans stora erfarenhet skapade optimism och förhoppningar om avancemang till division 1 redan första året. Men tre raka förluster i säsongsupptakten grusade förhoppningarna. 1994-95 gick det bättre. Efter 20 seriematcher och åtta kvalmatcher kunde Sjögren kvittera ut sin första framgång som tränare när SHB tog sig tillbaka till division 1.

Anders Nygren

"Flua" överallt i Skurups Handboll

Ulf "Flua" Johansson är en av Skurups Handbolls största profiler genom tiderna. 17 år gammal debuterade han i A-laget och höll en plats i 20 år. Med sina 704 matcher i SHB är han den spelare som gjort flest matcher i klubben. Tvåa på listan är Patrik Svantesson med 629 matcher.

I skytteligan genom tiderna ligger "Flua" på sjätte plats med 1248 mål. Direkt efter avslutad aktiv karriär blev han assisterande tränare och säsongen 1993-94 var han ansvarig för A-laget tillsammans med Håkan Nordén.

Smeknamnet "Flua" är en förskåmskning av "Flugan". Självklart hämtat från hans ringa kroppsstorlek som ung. Få trodde då att lille Uffe skulle växa till sig och bli den störste spelaren i Skurups Handbolls historia med sina drygt 700 matcher. Ingen har upplevt mer i klubben än han. "Flua" var med på hela resan från ett mediokert division 4-lag till elithandboll i slutet av 70-talet och under 80-talet.

När andra slutade sin handbollskarriär och hoppade av SHB fortsatte "Flua" som ledare och tränare både på ungdomssidan och i seniorverksamheten.

Anders Nygren

Profil nr 3 - Bland Sveriges 24 bästa lag

”Stisse” Åkesson förde handbollen till Skurup, Martin Girdo placerade den på Sverigekarta men det var Gert Hansson som gjorde SHB till ett riktigt elitlag. Som bäst sexa i division 1, vilket innebar att klubben tillhörde de 24 främsta lagen i Sverige. Det var säsongen 1989-90 då storheter som IFK Malmö, IFK Kristianstad, Kroppskultur och Västra Frölunda fick åka hem från Skurupshallen utan poäng.

Det fanns många storspelare i laget och de största profilerna var Peter Matthijs och Robert Sandqvist. Laget bjöd på åtskilliga högtidsstunder och många förstod nog inte hur bra laget egentligen var.

Gert Hansson kom till SHB säsongen 1986-87. Första året lyckades inte Skurup ta sig upp i division 1 men andra året gick det vägen. Efter ett spännande kval var Skurup ett elitlag och stämningen i klubben på topp. Andra föreningar höjde på ögonbrynen för Skurups Handboll.

Omställningen från division 2 till division 1 var stor. Det krävdes mycket mer av alla för att hänga med. Gert Hansson visste vad som behövdes och säsongen 1989-90 blev en av de bästa i klubbens historia.

Den fantastiska tredje säsongen för Gert Hansson i SHB kännetecknades av stor glädje. Alla i klubben trivdes med framgången. Men framgången hade sitt pris. 1990-91 lämnade flera tongivande spelare Skurup och säsongen blev en flopp med degradering till division 2.

Gert Hansson sammanfattade sitt sista år i SHB så här: ”Att man inte kan sluta i tid”!

Anders Nygren

Profil nr 2 - Mannen med vilja av stål

Om det var "Stisse" Åkesson som förde handbollen till Skurup var det Martin Girdo som placerade SHB på Sverigekartan. Girdo var den förste riktigt store spelaren och tränaren i klubben. Med sin fantastiska förmåga att få med sig alla i laget avancerade Skurups Handboll från division 4 till division 2 på tre säsonger (1977/78-1979/80). Tvåan på den tiden var landets näst högsta division.

Martin Girdos meritlista innan han blev tränare i Skurup är lång. Toppen är SM-guldet med IFK Malmö men det finns även ungdoms- och juniorlandskamper. Men någon A-landskamp blev det aldrig trots att han varit uttagen i en svensk VM-trupp.

En annan merit som Martin Girdo har är att det byggts nya sporthallar var han än dragit fram. I Kalmar Bois var han med att vinna division 3 tre år i rad men misslyckades i kvalet till tvåan lika många gånger. Handbollsintresset i Kalmar var stort och det byggdes en ny sporthall under Girdos tid i klubben. Publikrekordet för division 3-handboll var 2200 personer.

Under tiden i IFK Malmö fick han uppleva samma publikstöd då handbollen var på ropet i Malmö i början av 70-talet. Efter IFK Malmö blev det IFK Trelleborg. Som spelande tränare förde han klubben till division 2 och fick uppleva bygget av Söderslätts hallen. Efter Trelleborg blev det IFK Malmö igen innan Skurup lockade. I Skurup skapade han den största handbollshysterin någonsin och resultat blev även här en ny arena.

Det var inget lätt beslut för Girdo att lämna IFK Malmö i allsvenskan för spel i division 4 med lilla Skurup. Han behövde betänketid men föll för utmaningen att hjälpa Skurup upp i seriesystemet. Han kände redan till killar som Kent Lindahl, Bo "Agi" Andersson, Bo "Doyz" Ivarsson, Ulf "Flua" Johansson och Bert-Inge Axelsson. Han hade också tränat Skånelaget med Anders Schönning, Ulf "Bisse" Johansson, Per Larsson, Jörgen Nyberg och Johan Sjödin och visste att det fanns ett utvecklingsbart underlag i Skurup.

Första säsongen i division 4 gick på räls och det blev seger. Första säsongen i division 3, 1978/79 slutade SHB trea och den andra säsongen vann Skurup serien och avancerade till tvåan via ett lyckosamt kval. Första året i division 2 kännetecknades av grym stämning i lilla Mackleanhallen. Publiken bar fram laget som lyckades hålla sig kvar som nykomling.

Andra året i tvåan med spel i nya Skurupshallen kom baksmällan och SHB ramlade ur via ett misslyckat kval. En stor besvikelse för Martin Girdo och hela laget som tyvärr drabbades av många skador på nyckelspelare det året.

Martin Girdo satte sin prägel på Skurups Handboll och han visade att klubben kan ligga i näst högsta serien, vilket visats fler gånger efter Girdo-epoken.

Anders Nygren

Profil nr 1 - "Stisse" stakade ut vägen mot eliten

Med Stig-Arne "Stisse" Åkesson kom handbollen till Skurup. Visst spelades det handboll under 60-talet men först 1969 tog den fart med "Stisses" entré. Hans erfarenhet från handbollens Mecka, Ystad, började inympas i lilla Skurup. Med "Stisse" fick ungdomarna chansen och den första riktiga handbollsgenerationen växte fram. Efter ett par år började han lägga upp riktlinjerna för avancemang till division 2, dåtiden näst högsta serie. För Skurupskillar som harvade i division 4 var det en svindlande tanke. Många trodde säkert att det aldrig skulle bli verklighet. Men "Stisse" visste att planerna var realistiska.

Stig Arne William Åkesson hade stakat ut vägen.

Men det var nära att "Stisse" aldrig blev tränare i Skurup. I sin första diskussion med klubben bjöds han nämligen på stuvad spenat hemma hos Sven Højvang. "Stisse" är ett matvrak som älskar all mat – utom stuvad spenat. Men stundens allvar tog tag i honom, han käkade och tänkte på uppgiften att ta hand om Skurups AIF:s handbollssektion.

Efter spenaten gick det fort. Entusiasten Janne Johansson, lugne Lars Nehlin, påhittige Per Ekelund och kloke Knut Andersson agerade stödtrupp. Runt "Stisse" skapades ett stort gäng som ställde upp för handbollen till 110 procent.

Killar som Bo "Doyz" Ivarsson, Bo "Agi" Andersson, Ulf "Flua" Johansson, Kent Lindahl och Håkan Lundh blev profiler under den första tiden. Ett juniorlag bildades som hade stora framgångar med serieseger hemma och final i en internationell turnering i Stuttgart. Flera resor till tyska Schmidten svetsade samman spelarna och en fin gemenskap byggdes upp.

"Stisse" engagemang och kunnande på handbollsplanen blev grunden till det kommande tränare kunde odla vidare på och nå det mål han skissade: Att Skurup Handboll skulle få ett lag i svensk elithandboll.

Anders Nygren

Apberg - eller hängiven hemmapublik

Texten i rubriken är berättigad när stämningen i gamla Mackleanhallen i början av 80-talet ska beskrivas. Skurups Handboll avancerade uppåt i seriesystemet och spelade som bäst i näst högsta divisionen, då kallad division 2. Publikintresset för handboll i Skurup var enormt. Alla matcher utsålda, mycket dramatiska och trycket i den gamla sporthallen hysteriskt.

Skurup var motståndarna och domarnas skräck. Publiken satt halvvägs in på planen med funktionärerna på läktaren och avbytarbänken tätt intill.

Spelåret 1981-82 var det sista i Mackleanhallen. Året blev kulmen med protester, ompelsmatcher, svarta tidningsrubriker och värst av allt: duschningen av domarnas kläder den 15 mars 1982. Det var när domarparet Björn Ericsson och Jan Malmberg kom ner i sitt omklädningsrum efter matchen de fann sina kläder kastade i duschen med vattnet rinnande. Förlusten med 23-24 blev för mycket för någon som iscensatte skandalen. Vem det var har aldrig avslöjats.

Händelsen fick stor uppmärksamhet i tidningar, radio och tv. SHB hotades av bestraffning. 1. Spela hemmamatcherna på bortaplan, 2. Spela utan publik, 3. Böter, var de tre alternativen. Men det blev inget. Bara en massa dålig PR för klubben och 2000 kronor för de förstörda kläderna. Den nya Skurupshallen räddade säkert SHB.

Men innan skandalen med domarkläderna hände mycket mer samma spelår. Kommunalrådet Per Sjödin var på väg in på planen för att snacka med domaren när han stoppades i sista stund. I matchen mot Hallby med Claes Ribendahl tog SHB till det hårda artilleriet mot landslagsstjärnan. 15 utvisningar och två matchstraff utdelades i den dramatiska matchen som slutade 26-26. Matchstraffen drabbade inte oväntat Benny Malmberg och Staffan Ekberg.

Ribendahl menade att matchen i Skurup var det värsta han varit med om i hela karriären. I SHB gjorde man tummen ner och menade att domarna kom till Skurup med förutfattade meningar.

Skandaler och osportsligt uppträdande saknar ingen i dag men stämningen och engagemanget från publiken i Mackleanhallen är något dagens SHB skulle behöva.

Anders Nygren

Handbollen valde sin egen väg

En lyckad skilsmässa. Så kan det ganska odramatiska beslutet sammanfattas när handbolls- och fotbollssektionen i Skurups AIF gick sina egna vägar. Det var förstås ett stort steg att handbollen bildade en egen förening i april 1976 men i praktiken innebar det inga större förändringar. Sektionerna hade under flera år arbetat mycket självständigt och huvudstyrelsen i Saif fungerade mest som en sammanhållande länk i föreningen.

Ordförande i huvudstyrelsen var legendariske läraren Knut ”Knuda” Andersson. Han sa så här i en tidningsartikel när beslutet skulle fattas: ”Vi är eniga om att det är bäst för båda parter om de kan utvecklas var för sig. Det handlar till stor del om ekonomiska spörsmål”.

De båda sektionerna hade redan tidigare delat ekonomin och detta visade sig vara ett lyckosamt drag. En utredning som föregick delningen och sektionerna hade också visat att möjligheterna till bidrag från kommunen och staten skulle öka om man jobbade i två skilda föreningar.

Allt var med andra ord packat och klart när handbollsintresserade kallades till möte den 14 april 1976 i Mackleanskolans aula och det historiska beslutet att bilda Skurups Handboll togs. Största problemet var faktiskt namnfrågan. Flera förslag fanns innan majoriteten fastnade för Skurups Handboll. Men alla gillade inte namnet. Några ville helst sett ändelsen –klubb eller –förening.

Den första styrelsen i SHB var samma som tidigare suttit i Saif:s handbollssektion. Det var Janne Johansson, ordförande, Knut Andersson, vice ordförande, Lars Nehlin, sekreterare, Åke Carlsson, kassör, och ledamöterna Stig-Arne ”Stisse” Åkesson, Carl-Erik Sjögren, Gunnel Aspegren och Anders Lindskog.

Ekonomiskt blev det första året en fullträff men sportligt gick det sämre. För A-laget blev det en elfte plats i division 3 och nedflyttning till fyran. Men framgångarna blev betydligt större längre fram.

Anders Nygren

Handbollsvaggan

Skurups Handboll bildades 1976 men redan 15 år tidigare spelades den första handbollsmatchen i Skurup. 1961 var Mackleanhallen färdigbyggd och i januari kom träningen i gång under ledning av Lennart Persson, tidigare IK Vinco i Ystad. Det var också mot den klubben som den allra första matchen i Skurup spelades den 23 januari samma år. Vinco ställde upp med sitt juniorlag – och det räckte långt. Premiärmatchen förlorade Skurup med hela 14-28.

Under våren spelades flera träningsmatcher och bland spelarna premiäråret kan nämnas: Bror ”Berka” Andersson, Roland Lööv, Åke Holm, Jerker Nyberg, Jan Månsson och tvillingarna Olle och Göte Jönsson.

Hösten 1961 ställde Skurups AIF upp i den lägsta serien, division 4. Motståndare var i huvudsak Malmölag och det gick överraskande bra. En sjätte plats första året.

Året därpå förstärktes laget med John ”Stockis” Åkesson och det blev en tredje plats med avancemang till division 3 som följd. Men spel i trean blev en tuff säsong med endast en seger mot Örnarna i Malmö. De följande åren blev det division 4 igen med placeringarna nia, åtta och sju. Ja, säsongen 1967-68 var situationen så prekär att klubben avstod seriespel.

Men efter det steg killar som Rolf Stridsberg, Göran Sernert, Jerker Åkerberg, Bo ”Doyz” Ivarsson, Bo ”Agi” Andersson, Kent-Arne ”Lillen” Persson och Rolf ”Handlaren” Svensson in på scenen. 1969 tog Janne Johansson över ordförandeklubban i Skurups AIF:s handbollssektion och Stig-Arne ”Stisse” Åkesson blev tränare. Därmed inleddes en ny epok i Skurupshandbollens historia.

1962 spelades den mest minnesrika handbollsmatchen i Skurup under 60-talet. Skurups AIF hade bjudit in landslagsspelarna Uno Danielsson, Kjell Jönsson, Hasse Collin och Ulf Richardsson som förstärkning i en match mot Ystads IF. YIF spöades med 34-33. Att de fyra förstärkningarna svarade för 27 av målen ska kanske tilläggas...

Anders Nygren

Janne – utan honom inget Skurups Handboll

Janne Johansson och Skurups Handboll är ett gemensamt begrepp. Ingen har genom åren förknippats så mycket med klubben som han. Jannes insatser var oräkneliga och ingen, absolut ingen, har haft ett större hjärta för Skurups Handboll.

Janne var Mr Handboll i Skurup. Utan honom hade kanske klubben aldrig funnits och inte nått fantastiska framgångar de första 15 åren. Janne var ordförande i Skurups AIF:s handbollssektion långt innan SHB bildades och det blev en naturligt följd att han fortsatte svinga klubban när Skurups Handboll bildades.

Med stor entusiasm och okuvlig vilja såg Janne till att Skurups Handboll på bara några år blev Skurups största idrottsförening och en klubb att räkna med i Handbollsskåne. Han är en av de största idrottsledarna genom tiderna i Skurup. Hans ledaregenskaper väckte uppmärksamhet på distrikts- och förbunds nivå. Janne var inte mycket för att framhålla sig själv men andra såg hans insatser. 1990 blev han utsedd till Årets ledare i Skurups Kommun och året därpå fick han sitt livs finaste utmärkelse när Skånes Idrottsförbund tilldelade honom Ledarpokalen. Jag var själv på plats och såg när han rörd till tårar tog emot pokalen av Skåneidrottens dåvarande ordförande landshövding Bertil Göransson.

Spelare och ledare kom och gick men Janne var alltid SHB:s trygga ryggrad. Ungdomshandbollen och de egna Skurupsspelarna i A-laget klappade hjärtat allra mest för. Utan förankring i bygden är idrottsframgångar inget värda, menade han.

I nästan 50 år var han idrottsledare i Skurup. Först som sekreterare och kassör i Janstorps AIF. Sedan som ordförande i brottarklubben Skurups SK. Han var pappa till de omtalade popgalorna på Ponderosa under 60-talet med popgrupper som Hep Stars, Tages och Lollipopps. Men det är som handbollsledare han gjorde sina främsta insatser från det att han väckte liv i Skurupshandbollen 1969 fram till sin död 1991.

Anders Nygren

Historiens bästa säsong

Målet var att stanna kvar i division 1, helst utan kval. Resultat blev att Skurups Handboll missade allsvenskan på målskillnad. Den senaste säsongen har varit den bästa någonsin i SHB:s historia. Tränaren Kenneth Andersson och hans manskap har gjort ett resultat som få hade väntat.

Skurup har inte spelat den mest spektakulära handbollen i division 1. Men inget annat lag har varit så väl påläst och taktiskt. Försvarsspelet har stundtals hållit mycket hög klass och i offensiven har SHB dragit ner tempot. Laget har varit en fasa för motståndaren. Redan i höstas var Skurup på väg till allsvenskan. Men den orättvisa poolindelningen blev lagets fall. Mot norrlagen plockade Skurup nästan full pott men föll mot söderlagen som höll betydligt högre klass.

Tre av de fyra lag som avancerade till allsvenskan. O/V Helsingborg, IFK Malmö och IFK Kristianstad, kom från den södra poolen. O/V och IFK var också de lag som till slut tog sig till elitserien, vilket tydligt visar klasskillnaden.

Under våren tog Skurup poäng mot samtliga lag. Det var bara överraskande Kungälv som SHB aldrig fick riktigt håll på. Endast en poäng mot Kungälv efter jul, mot alla övriga lag blev det minst en vinst.

Ytterligare en poäng hade räckt för spel i allsvenskan nästa säsong. Så nära den yttersta eliten har Skurups Handboll aldrig varit.

Skador var något som ständigt förföljde Skurup under säsongen. Det var sällan Kenneth kunde mönstra absolut bästa lag. Skadade spelare är förvisso något man måste räkna med. Men de staplades på hög. Värsta gick det för Jesper Andersson och Patrik Nilsson som båda slet av korsbandet. Men även spelmotorn Mattias Lindkvist, Andreas Ageborn, Erik Hagelin, Pelle Andersson och en handfull spelare till tvingades avstå en rad matcher. Något som självklart störde ritningarna.

Trots alla dessa avbräck blev resultatet mycket positivt vilket visar vilket suveränt kollektiv Kenneth Andersson lyckades bygga upp.

Nästa säsong blir det fortsättning i division 1. Efter serieomläggningen är ettan numera den tredje divisionen. Vilket betyder att de allra bästa lagen försvinner men klassen är fortfarande mycket hög. Minst lika hög som vårettan.

Från division 2 kommer fyra mycket spännande motståndare. Stavsten, Eslöv, H65 och Kävlinge bäddar för spännande derbymatcher till hösten. De övriga lagen är Kungälv, Heid, Kroppskultur, Aranäs, Kärra, Alstermo och Mölndal/Heim.

Anders Nygren

Handbollskrönika Augusti 2006

Så är det då snart dags för seriestart i den ovanligt heta division 1-handbollen. Ett av lagen är vårt eget Skurups Handboll. Skurups Handboll kommer väl förberedda och det kommer att bli en spännande och mycket intressant säsong.

Spelarmaterialet ser bra ut. Vi har både bredd och spets i truppen och lägger vi sedan till vårt kännetecken från tidigare – kämpaglöden och viljan, då kan vi vara ett lag som kan rubba många lag i division 1. Vår ambition är att denna första säsong i den högre serien, etablera oss som division 1 lag och inte ramla ur direkt. Vår organisation har på olika håll förstärkts under sommaren och vi känner oss nu förberedda för äventyret.

Nu är det upp till bevis på olika håll... inte bara herrarnas A-trupp.

Vi måste ha en bra organisation som kan leda en klubb i division 1.

Vi måste ha en ungdomsverksamhet som fostrar ungdomar att vilja spela i de högre serierna.

Vi måste ha ett aktivt nätverk av sponsorer som är beredda att medverka till att ett av bygdens lag nu spelar handboll i det absoluta finrummet.

Vi måste ha publik som vill se elitidrott i lilla Skurup.

Vi måste ha en förstående kommunledning, som kan ge oss förutsättningar att sätta Skurup på kartan på allvar.

Vi skulle gärna vilja att Green Army blev mer aktiva och stöttade oss på såväl borta- som hemmamatcher.

Det är många ”måsten”... Men samtidigt en realitet. Vi har många ben att stå på och vi klarar oss inte utan något av dessa. Fjorårets publiksiffror, när vi ändå vann division 2, var inget vi är speciellt stolta över. I år krävs att betydligt fler kommer för att se topphandboll. Det var 16 år sedan man kunde göra detta senast i Skurups kommun. Jag hoppas verkligen att kommuninnevånarna visar att de uppskattar vår prestation och nu kommer för att se handboll i Skurupshallen kommande säsong.

Den 13 september åker SHB A lag till Karskrona för att i första seriematchen möta hårdsatsande Hästö IF. Bara två dagar senare smäller det rejält i Skurupshallen. Vi får då besök av Olympic/Viking från Helsingborg, som i år är en av favoriterna till serieseger. Två tuffa matcher direkt i serieupptakten.

Det är naturligtvis lätt att stirra sig blind på det här med division 1. Men det är stort... Inte så stort att vi får glömma bort vårt damlag, som med ny tränare och nya idéer kommer att gå en spännande säsong till mötes. Jag hoppas verkligen att den handbollsyra som finns i Skurup f.n. även smittar av sig på våra tjejer och att vi som publik även kollar på damlagets matcher. Det kommer precis som tidigare säsonger att bjudas på både spännande och bra damhandboll i Skurupshallen.

Vill Du snacka handboll, ta en fika, kolla ungdoms-, dam- eller herrmatch; Välkommen ner till Skurups Handboll vid Skurupshallen! Har Du lust att hjälpa till med nåt inom klubben, vi behöver folk inom flera områden, så snacka med nån av oss inom klubben – det är kul att tillhöra Skurups Handboll!

Lasse Håkansson
Ordförande SHB