

Hur var det egentligen på den gamla goda tiden i Skurups Handboll? Finns det några minnesvärda anekdoter att berätta. Farbror Grön kommer under säsongen att ge oss lite kul minnen från en svunnen tid i Skurups Handbolls historia...

Första historien handlar om när den fortfarande unge Anders Schönning skulle göra A-lags debut på hemmaplan. Anders som väl får betraktas som evigt ung, spelade ungdomshandboll i juniorlaget och hade vid 15-års ålder blivit uttagen i A-laget till en hemmamatch i Skurups-hallen. Matchstart var som vanligt på den gamla goda tiden 17.00 på söndag eftermiddag. Anders blev uttagen på torsdagens träning och var redan på fredagen så skakis att han knappt kunde gå till skolan. Men han tog sig samman och gick dit. På eftermiddagen gick han ner i hallen och hade egen skotträning. Och på lördagskvällen hade den lille parveln svårt att so-
na. Dagen efter skulle han ju göra premiär inför den så kräsna Skurupspubliken och i A-laget. Det var väldigt stort för lille Anders.

Samling var bestämt till klockan 15.00, då det var kaffe och teorigenomgång. Anders steg upp runt åtta, tog sin trunk som redan på fredag kvällen var packad och klar. Efter middagen, som intogs hos mossan började Anders ge sig av ner mot hallen, ca fem timmar innan matchstart. Det gällde ju att vara i tid, vid första matchen. Anders gick Kyrkogatan fram och tillbaka en femtio gånger innan Bo "Agi" Andersson, Skurups fantastiske målvakt, dök upp i sin bil. Agi öppnade bildörren och fåordig som Agi fortfarande kan vara, sa bara "Hoppa in...". Anders gjorde som han blev tillsagd och innan han fick bältet på sig drog Agi en sjuhelsikes rallyrepa genom gator och torg i Skurup. Han körde som en riktig bandit, med skrikande däck och på tok för hög fart i kurvorna. Anders satt med skräck i blicken hela djävulsfärden. Efter 10 minuters ilfärd, stannade Agi framför Skurupshallen, för att i princip hålla ut den stackars Anders.

- "Nu vet Du hur det är att vara nervös, sa Agi, så nu kan Du ju slappna av inför mat-
chen"

Jag tror inte Anders nånsin glömmer sin premiärmatch och inte heller Agis justa sätt att få sin unge lagkompis avslappnad inför sin debut i A-laget.

Farbror Grön