

Hur var det egentligen på den gamla goda tiden i Skurups Handboll? Finns det några minnesvärda anekdoter att berätta. Farbror Grön kommer under säsongen att ge oss lite kul minnen från en svunnen tid i Skurups Handbolls historia...

Vilka problem hade Skurups Handboll förr i tiden eller hade man kanske inga problem? Jo det hade man. Jag har saxat lite i böckerna och här kommer lite av den tidens svårigheter för klubben, som då hette Skurups AIF, Handbollssektionen.

Man hade både angenäma och mindre trevliga problem. Ett problem var att man hade fler som ville vara med i klubben, än man hade plats till. Träningstider var svårt att få till och i mitten på 70-talet var tjejerna på gång. Man hade nämligen inget damlag innan och nu fanns det tjejer som tryckte på och ville spela för klubben. Det fanns påtryckningar från såväl yngre flickor som lite äldre "damer"... Idag vet vi att Skurups Handboll har nästan lika många tjej- som herrlag. Hade våra duktiga äldre tjejer stannat i Skurup, tror jag vi varit lika framgångsrika på damsidan som vi varit på herrsidan. Platsbrist var alltså ett stort problem "på den tiden". Träningstider fanns från 17.00 – 22.00 måndag till fredag och även på lördag 09-14 var det handbollsträning i hallen.

Tränarna hade vid flera tillfällen noterat att det inte var så hög klass på Skurupskillarna vad gällde styrka. Det fanns på den tiden inte någon anläggning, där man kunde styrketräna. Jämför detta med dagens fina anläggning på Hälsopunkten. 1974 bildade Handbollsklubben en föräldraförening, då klubben tyckte att föräldrar skulle engagera sig mer i klubben och i sina barns handbollsuppfostran. Detta problem tror jag att ledarna i dagens förening kan skriva under på. Så här har vi ett gemensamt problem...

Farbror Grön